



Rondzendbrief Pesach 5781 / maart 2021

Beste vrienden van Magen David Adom,

We hopen dat deze rondzendbrief u in goede gezondheid bereikt. Het blijven akelige en onzekere tijden voor iedereen in de wereld. Het coronavirus houdt ons allen in haar greep, ook in Israël. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon met de vaccinaties die in Israël al in ver gevorderd zijn, mede dankzij de inzet van MDA. Ook in Nederland beginnen de vaccinaties nu ook gelukkig op stoom te komen.

Graag spreek ik hier mijn dank uit voor alle mooie giften die wij van u mochten ontvangen. Door uw steun kunnen wij weer veel betekenen voor MDA in Israël. Deze rondzendbrief komt speciaal uit voor Pesach, het feest dat symbool staat voor vrijheid. Op dit feest vertellen we, van generatie op generatie, het verhaal van de uittocht uit Egypte: de overgang van slavernij naar vrijheid.

Voortgang projecten 2021 - Modi'in en bloedbank

Twee belangrijke MDA projecten dit jaar zijn allereerst natuurlijk ons eigen nieuwe ambulancestation in Modi'in. De aannemer is recent gecontracteerd en naar verwachting zal de bouw spoedig starten. Voor de bouw van dit ambulance station zijn uw giften nog steeds zeer welkom. Een ander belangrijk project is de nieuwe ondergrondse bloedbank die de oude bloedbank in het Tel Hashomer ziekenhuis vervangt. De bouw hiervan vordert gestaag en de verwachting is dat deze in het voorjaar van 2021 operationeel zal zijn. Een belangrijk moment voor MDA en heel Israël.

Jom ha'atsmaoet

Dit jaar viert Israël op 15 april haar 73ste verjaardag. Dit is de dag dat de Verenigde Naties na de verschrikkingen van de Shoah hun handtekening zetten en de onafhankelijkheidsverklaring van Israël als Joodse staat werd afgekondigd. Op de voorafgaande dag, Jom Hazikaron (dag van de herinnering) worden de talloze doden uit de vele Israëlische oorlogen herdacht.

Corona

MDA is vanaf de start van de coronacrisis actief om de bevolking te helpen testen. Sinds eind 2020 ondersteunt MDA ook bij het vaccineren. Premier Netanyahu kwam onlangs speciaal op bezoek bij een vaccinatie locatie in Akko om MDA persoonlijk te bedanken voor haar inzet. Ook de Nederlandse nieuwsmedia doen regelmatig verslag van het succesvolle vaccinatiebeleid in Israël. Het is u vast opgevallen dat ook MDA hierbij regelmatig in beeld komt.



(Op de foto in het midden premier Netanyahu, rechts directeur MDA, Eli Bin.)

We voelen ons gesterkt door de inzet van de mensen van MDA, waarvoor ieder mensenleven, ongeacht religieuze of etnische achtergrond, telt. We zullen ons, samen met u, ook in 2020 blijven inspannen om het mogelijk te maken dat MDA haar fantastische werk continueert.

Want wie een leven redt, redt een hele wereld.....

Ik wens u allen een mooi en gezond Pesach en Pasen!

Namens het bestuur van MDA Nederland,
Marjan Sprecher, voorzitter

Misjloach Manot uitgedeeld

In de vorige rondzendbrief deden wij een oproep om ons te helpen om namens MDA Nederland 'Misjloach Manot' aan te bieden aan medewerkers en vrijwilligers van MDA. We zijn verheugd om u te vertellen dat we een mooi bedrag hebben opgehaald. Hiermee hebben we de hardwerkende mensen in de stations, zoals hieronder op de foto in ons Nederlandse station Hazor, een zoet bedankje kunnen geven voor hun tomeloze inzet om iedere dag weer levens te redden. Dank voor uw steun.



Jeugd vrijwilliger in de media

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we helaas al een jaar geen jeugd vrijwilligers meer kunnen begeleiden om een aantal weken mee te werken op de ambulance. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, maar gezien de situatie omtrent corona niet meer dan logisch. Gelukkig zijn we vol goede moed voor 2022! En gelukkig blijven onze jeugd vrijwilligers niet onopgemerkt. Zo stond Anne-Ruth Verkuil onlangs met een mooi artikel in het vakblad Arts & Auto met een interview dat hopelijk weer nieuwe jeugd vrijwilligers inspireert om zich ook aan te melden voor een onvergetelijke ervaring! Mocht er interesse zijn, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.



**Groeten uit:
Israël**

Vierdejaars geneeskunde in Utrecht, Anne-Ruth Verkuil (21), zat een jaar geleden zes weken op een ambulance in Israël. "Als je een klein beetje avontuurlijk bent, is dit een topervaring."

Hoe kwam je op een Israëlische ambulance terecht?
In een krant las ik een verhaal van iemand die bij de ambulance in Israël had geholpen. De Israëlische ambulance-dienst, Magen David Adom (MDA) draait grotendeels op vrijwilligers en wordt ook vanuit Nederland gesteund. De Nederlandse tak van MDA maakt het met sponsorgeld mogelijk dat jongeren naar Israël gaan voor deze bijzondere ervaring. Ik meldde mij samen met een vriendin aan.

Voorafgaand moet je een tiendaagse cursus volgen waarin basale medische kennis en vaardigheden – zoals reanimatie en bloeddruk meten – worden geleerd. En er wordt verwacht dat je minimaal vijf weken meedraait op de ambulance. Er zijn trouwens twee soorten ambulances in Israël: de witte ('simpele' ambulance zonder medicatie of monitor) en de gele ambulance (vergelijkbaar met de Nederlandse). Na de cursus kom je te werken op de witte ambulance.

Wat heb je geleerd?
Tijdens mijn opleiding geneeskunde miste ik kennis en vaardigheden die je kunt gebruiken in spoedeisende situaties. Nu voel ik me beter toegerust voor EHBO. Ook is me nu duidelijker wat ik moet doen in een spoedsituatie en weet ik hoe belangrijk het is om rust te brengen. En ik heb de Israëlische cultuur beter leren kennen, want je maakt onderdeel uit van de werkende Israëlische bevolking.

Nog iets gezien van het land?
Jazeker, ik kon zelf aangeven hoeveel diensten ik wilde draaien en had daardoor ook vrije tijd. Ik heb een berg beklommen bij het meer van Galilea. Ook ben ik naar de Dode Zee en de woestijn geweest en heb ik een weekend in de Oude Stad van Jeruzalem doorgebracht. Ik woonde in de kustplaats Netanja en kon daardoor ook tijd doorbrengen op het strand.

Kun je het anderen aanbevelen?
Ik zou het anderen zeker aanbevelen! Als je geneeskunde studeert, is de cursus vooraf goed te doen. En daardoor heb je ook tijd over om medecursisten te leren kennen.

De diensten op de ambulance zijn uitdagend en leerzaam. Als je een klein beetje avontuurlijk bent ingesteld en graag eens meeheeft op de ambulance, is dit een topervaring. Wanneer je nog geen genoeg hebt van de ambulance, kun je nog een vervolgcursus doen voor de gele ambulance. Dan kun je ook daar aan de slag.

